

JAARVERSLAG 2020-2021

STICHTING DAAR BEN JE!

Oprichting

De stichting is in de zomer van 2020 opgericht met als statutair doel: het brengen van verbinding in de samenleving in navolging van Christus. Initiatiefnemer is Else Roza. Zij is adviseur voor kerken vanuit www.met-andere-ogen.nl en heeft in de voorliggende jaren de cursus Daar ben je! als vrijwilliger ontwikkeld en uitgeprobeerd in vijf pilots. 'Samen dichter bij je bestemming komen', werd het motto van de cursus.

De reacties waren verrassend positief. Voor Else was de keuze: blijf ik zelf de cursussen geven of probeer ik de impact van de cursus te vergroten door anderen te trainen om de cursus zelf te gaan geven? Zij koos voor het laatste en voor predikanten, kerkelijk werkers, pioniers en deskundige vrijwilligers als beoogde trainers en als doelgroep voor de trainerscursus. Waarom?

- a) Zij zijn belangrijke sleutelfiguren binnen de kerken en vormen de toegang naar de 4000 kerkplekken waar de cursus Daar ben je! gegeven kan worden;
- b) De praktische waarde van de christelijke spiritualiteit komt in Daar ben je! nadrukkelijk aan de orde en is in handen van de gekozen doelgroep goed gewaarborgd;
- c) We borduren voort op de aanwezige kennis en vaardigheden van de doelgroep; de trainerscursus gevolgd met meedenken bij de start van een eigen cursus en een goede follow-up, volstaan om tot een goed resultaat te komen.

Samen met Gertrude Caan en Ruud Heijloo richtte zij de stichting op. Gertrude is als vrijwilliger verbonden aan de stichting. Zij doet ondersteunend werk. Ruud Heijloo en Else vormden vanaf het begin het bestuur. In november 2021 traden ds. Geralda Rohaan en Cees Rozendaal toe als bestuursleden. Else trad af om de het bestuurlijk en uitvoerend werk van de stichting helder te kunnen scheiden. Uiteraard blijft zij actief betrokken.

Wat is er al gerealiseerd?

Al voor de oprichting van de stichting is er door meerdere partijen in het werk van de stichting geïnvesteerd:

- Diverse lokale kerken (in Rotterdam(NGK), Oudenbosch (PKN), Capelle aan den IJssel (PKN) Willemstad (PKN)) boden geschikte ruimte aan om de pilotversie van de cursus Daar ben je! te kunnen geven en verzorgden de koffie en thee;
- De website is gemaakt door vrijwilligers;
- Er is een bescheiden digitale nieuwsbrief;



- 'De Buurvrouw' en 'Samen de Psalmen lezen' ontstonden als vervolg op de cursus Daar ben je!; Bij De Buurvrouw aten we met mensen die niet aangesloten zijn bij een kerk. Na de maaltijd gingen we aan de slag met een thema uit Daar ben je! 'De Buurvrouw' bleek digitaal niet mogelijk, 'Samen de Psalmen lezen' gebeurt op de wijze van Lectio Divina bestaat online nog steeds.
- We ontvingen de eerste giften van particulieren;
- Predikanten, kerkelijk werkers en deskundige vrijwilligers maakten tijd vrij voor het volgen van de trainerscursus.

Investeren in relaties en de trainerscursussen

De gehele verslagperiode is overschaduwd door de Coronapandemie.

In 2020 boden we het werkblad aan 'Investeren in relaties', waarmee mensen thuis aan de slag konden. Ook verzorgden we diverse webinars, waaraan mensen uit verschillende hoeken van Nederland konden deelnemen. Een mooie ervaring.



Gelukkig konden we ook drie trainerscursussen realiseren: in Driebergen, Pijnacker en in Bergentheim. Predikanten, kerkelijk werkers en deskundige vrijwilligers deden hieraan mee. Wat waren zoal de reacties?



- 'De cursus heb ik als heel verrijkend ervaren. Het was een soort stroomversnelling en dat is de dynamische kracht die van deze cursus uitgaat... Door de werkvormen ontdekte ik wat het bij anderen losmaakte en werd ik bovendien ook persoonlijk geraakt. Samen met de andere cursisten is er mooi traject ontstaan. Misschien juist wel omdat we allemaal de tijd namen om bij elkaar te zijn.'
- 'In onze drukke maatschappij kun je best wat hulp gebruiken om je eigen plaats te vinden. Deze cursus helpt je daarbij. Je ontdekt wat jou licht en leven geeft en wat je zelf te geven hebt aan een ander'.
- 'Brengt bewustwording van manieren om te bloeien en wat kan stokken om niet te bloeien.'
- 'Het delen van een ervaring van 'ontmoeting met de ander' en de herkenning vinden bij anderen, was belangrijk voor mij.'
- 'We praten in de kerk veel over de liefde. Deze cursus helpt om haar heel praktisch te maken.'

Onze visie groeide

Tegen de achtergrond van de goede reacties groeide onze visie. De cursus brengt iets teweeg bij mensen en werkt als een 'vitaminebommetje' voor mensen. Geïnitieerd vanuit de kerken, kan de cursus de kerken helpen om een nieuwe maatschappelijke rol in te gaan nemen, namelijk als verbinder in de samenleving, als plek waar je samen tot leven komt. Op basis hiervan hebben we eind 2021 een fondsaanvraag ingediend bij Kerk en Wereld. We hopen Daar ben je! van een brede impuls te voorzien, die recht doet aan de kwaliteit van de cursus.

We willen de komende jaren met Daar ben je! een pastorale beweging op gang brengen waarin mensen samen tot leven komen. Verbinding is hierin het sleutelwoord. Op de juiste manier gedaan, brengt het een levensstroom op gang, waarin een ieder groeit als mens.

27 januari 2022,
 het bestuur van de stichting Daar ben je!,
 Ruud Heijloo, '
 Geralda Rohaan- van de Kamp
 Cees Rozendaal.

